

Empordá - golf en gastronomie

Empordá is een district in Catalonië in het uiterste Noordoosten van Spanje. Het grenst aan Frankrijk en de Middellandse Zee en ligt relatief beschermt voor de Tramontane (koude westenwind) achter de Pyreneeën. Het toch vrij uitgestrekte gebied is relatief vlak en er bevinden zich een aantal bekende plaatsen zoals Figueras (Dali museum), Roses (stranden) en Empúries (watersport) die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Het gehele gebied behoort ook tot de Costa Brava, die doorloopt tot Barcelona. Er wordt veel wijn verbouwd en de regio heeft zelfs een eigen D.O. Empordá classificatie. En, niet onbelangrijk, in de Costa Brava zijn zo'n 25 golfbanen te vinden.

Peralada en wijnmakerij

Onze reis liep van Noord naar Zuid en startte in Peralada. Rondom het gelijknamige castello is dit leuke plaatsje door de familie Suqué ontwikkeld tot een trekpleister van formaat. Het kasteel en bijbehorend klooster stammen uit de 14e eeuw en er wordt sindsdien al wijn gemaakt. In het kasteel zijn een sterrenrestaurant en een casino gevestigd en ook de inmiddels 4e generatie van de familie heeft nog steeds een residentie in het kasteel.



Naast het dorp ligt de **Peralada wijnmakerij**. De oude bodega is geheel gerestaureerd en uitgebreid tot een groot en modern wijnbedrijf met experience center en een botanische kruidentuin. De bouw van deze nieuwe en bekroonde wijnmakerij heeft 4 jaar geduurd en meer dan 40 miljoen euro gekost! De audiovisuele tour door de wijnmakerij is een echte aanrader.

De oudste wijnmakers in deze streek waren de Grieken en de Feniciërs in de Impúries ruim 2000 jaar geleden. Inmiddels is de Peralada wijnmakerij de grootste van de in totaal 50 wijngaarden in de regio en men produceert op 5 verschillende wijngaarden rode, rosé en witte wijnen. Daarnaast maakt men ook cava in de iets lager gelegen Penedès.

Hotel & golf Peralada

Wij mochten verblijven in het Peralada hotel; een compact, modern 5 sterren hotel met een rustieke, natuurlijke uitstraling. Uiteraard beschikt het over alle faciliteiten zoals fitness, een uitgebreide spa, binnen- en buitenzwembad, een padelbaan etc. Daarnaast heeft het een eigen restaurant L'Olivera met een uitstekende keuken en natuurlijk de eigen wijnen.

Direct naast het hotel ligt de fraai aangelegde 18-holes golfbaan en de par 3 oefenbaan. Helaas was de baan nogal droog toen wij



er waren, vanwege groot water- en regengebrek. Normaal gesproken is het een mooie parkbaan die prima speelbaar is voor alle niveau's. Wij waren gecharmeerd van de bunkers: eerst een laagje met grove kiezel en daaronder hard zand. Als je op doorreis bent van of naar Spanje is dit een prachtige plek om een dag of twee te stoppen. In de omgeving zijn er vele goede restaurants te vinden, waaronder Mas Lazuli dat onderdeel is van het gelijknamige boetiek hotel.

Pals en het Costa Resort Hotel



Onze volgende stop was de niet ver van de kust gelegen plaats Pals. Wij verbleven in dit 4 sterrenhotel dat aan de golfbaan ligt. Het is een functioneel ingericht hotel met tennis- en padelbanen en een groot zwembad. Wij hebben ons prima vermaakt in de



bar en 's ochtend genoten van het goede ontbijt.

Pals Golf is een vrij smalle en vlakke bosachtige baan met grote parasoldennen, vooral in het eerste gedeelte van de baan. Het is een klassiek Engels ontwerp uit 1966 waar o.a. ook het Spaans Open is gespeeld. Inmiddels heeft men een nieuwe 9 holes baan iets verderop aangelegd.

Het oude centrum van Pals stamt uit de 7e eeuw en is gebouwd op een heuvel. Van het voormalige kasteel zijn nog een toren en enkele stukken muur over. Indertijd was het rondom omringd door moerasland. Tegenwoordig wordt er veel rijst verbouwd en zijn er ook veel appelgaarden. Het plaatsje heeft zo'n 3000 inwoners in de zomer en is een echte toeristentrekpleister. Deze omgeving wordt ook wel klein Toscane genoemd.

Mooma is een van de grotere appelbouwbedrijven in Pals en sinds enkele jaren heeft het ook een restaurant. Dit is een uniek



concept waar je goed kunt eten en genieten van de verschillende ciders. De smaak van de heerlijke ciders was door ons alleen na heel veel proeven te onderscheiden van wijn en/of cava...

Costa Brava Golf

Onze tocht ging daarna richting Platja d'Aro, niet ver van Girona. Helaas hadden we geen tijd om deze mooie stad te bezoeken, maar we konden gelukkig wel volop genieten van de Costa Brava Golfbaan. Wij vonden met name de 1e 9 holes prachtig, vanwege

het glooiende karakter. Maar ook de 2e zijn erg mooi met de oude kurkeiken en parasoldennen. Natuurlijk was er een passend mooi clubhuis en een werkelijk uitstekend restaurant. Onderweg naar Platja d'Aro hebben wij het visserijmuseum en visafslag in Palamos bezocht. Het was zeker de moeite waard om wat meer te weten te komen over de manier waarop vis wordt gevangen aan de Spaanse kust. Wij brachten de avond en nacht door in het 4 sterren Aromar hotel in Platja d'Aro. Dit strak vormgegeven moderne hotel ligt pal aan het strand.



Camiral Golf & Wellness (voorheen PGA Catalunya)

Ter afsluiting van onze reis bezochten we Camiral (samentrekking van Camino en Real = koninklijk pad). Dit zeer luxe 5 sterren complex bestaat nu nog uit 2x 18 holes golfbanen en twee hotels en behoort tot de beste resorts in Spanje.

Op dit moment is men bezig om nog eens een derde 18 holes golfbaan aan te leggen en is men in de race om de Ryder Cup binnen te halen. Voor dat doel wordt een grote renovatie uitgevoerd om duurzamer onderhoud te kunnen plegen en minder water te gaan gebruiken. Het complex beschikt over zeer grote oefenfaciliteiten met trackmans op de driving range. Wij mochten op de geweldige Stadium Course spelen, maar ook de Tour Course is top.

Op het resort zijn 5 restaurants te vinden, waaronder het Origin, waar een ex chef van Cellar de Can Roca de leiding heeft. Verder





is er een grote gym en een spa, waar men met veel moderne technologie werkt. Behalve het Camiral Hotel is er ook nog een wat goedkoper en kleinschaliger hotel op het terrein te vinden: Lavida.



Wij kijken terug op een zeer geslaagde reis naar Empordá. Als je van golf, cultuur en gastronomie houdt, dan kun je daar het gehele jaar terecht. In de zomer is het er niet zo warm als aan de Costa Blanca en Costa del Sol en tegelijkertijd zijn er voldoende goede golfbanen te vinden. Onder invloed van de Tramontana kan het er soms ook minder weer zijn, maar dat duurt meestal niet lang.



Tekst en foto's: MB Media. De overige foto's zijn gepubliceerd met toestemming van de oorspronkelijke eigenaar. Dit artikel is eerder gepubliceerd in De Nederlandse Golfkrant.